

Heemskerk, 21 februari 2007

Aan de leden van het nieuwe kabinet

Excellenties,

Op de Dag van de Moedertalen willen wij u in meer dan 100 moedertalen en Esperanto begroeten en u veel wijsheid en succes toewensen in de komende kabinetsperiode.

In onze door communicatiemiddelen steeds kleiner wordende wereld heeft het oudste communicatiemiddel, de moedertaal, het moeilijk. Met de moedertaal, als drager van de cultuur, is ook de diversiteit van culturen in gevaar. Van de 6000 moedertalen zal waarschijnlijk de helft binnen 10 jaar verdwijnen. De vraag is of dit erg is. De wereldgemeenschap heeft deze vraag bevestigend beantwoord en heeft 21 februari uitgeroepen als Dag van de Moedertalen.

Zoals u in de folder ziet heeft elk land een of meer moedertalen. Esperanto heeft als neutrale taal geen binding met een land, maar met de wereld. Vandaar dat achter Esperanto stond Worldwide, vertaald als Wereldwijd.

Esperanto is een brug om de sprekers van verschillende talen met elkaar te verbinden. Neutraal, niet gebonden aan land, godsdienst, politieke stroming. Betrekkelijk eenvoudig te leren. Het verwijt dat Esperanto geen eigen cultuur heeft zou juist als voordeel kunnen worden gezien. Er gaat dan geen dreiging uit voor de cultuur en de eigen taal. Maar Esperantisten zijn van mening dat Esperanto wel degelijk een cultuur heeft. Een cultuur van vriendschap en verbondenheid van alle mensen. Niemand zal er bezwaar tegen kunnen hebben als deze cultuur invloed heeft op andere culturen. Ook de Unesco heeft de lidstaten tweemaal opgeroepen Esperanto op te nemen in het onderwijs als deugdelijk middel om mensen met elkaar in contact te brengen.

In het project Springboard probeert men het leren van andere talen te stimuleren door eerst Esperanto te leren als springplank naar andere talen.

<http://www.springboard2languages.org/home.htm>

Wij hopen dat u in de komende tijd nog eens tijd zult vinden om aan deze brief van de vereniging Esperanto Nederland terug te denken.

Met vriendelijke groet,

mr. Joke Hoobroeckx-Dooren, bestuurslid informatie Esperanto Nederland

Marquettelaan 33, 1964 JR Heemskerk