

**Aan Burgemeester en Wethouders,
Alsmede de gemeenteraad van Texel
Postbus 200, 1790 AE Den Burg**

Groningen, 18 juli 2013

Bijlage: brochure 'Esperanto en Texel'

Geachte college,
Geachte leden van de raad,

Op uw mooie eiland staat al sinds tientallen jaren een Esperanto-monument .
Het monument werd opgericht in 1935 en daarna enkele keren gerestaureerd.
Het is een belangrijk monument voor Esperantisten en alle andere mensen die het idee van een wereldtaal ondersteunen. I
In Nederland is nog één ander groot monument, nl in Bergen op Zoom.

In juni 2000 kwam een grote groep Esperantisten naar Texel om het 65-jarig bestaan van het monument te vieren. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Esperanto Nederland een speciale brochure uitgegeven. Als blijk van waardering dat het monument nog steeds een plek had op het eiland. Deze brochure heb ik bijgevoegd, ter informatie.

Via de Esperanto-vereniging in Noord-Holland en de heer Duinker heb ik vernomen dat op dit moment de omgeving van het monument is veranderd in een fietsenstalling. Ik heb daar ook enkele foto's van gezien. Jammer dat een historisch monument op zo'n manier wordt behandeld door de gemeente Texel. Een kleine afzetting rond het monument zou al voorkomen dat het wordt gebruikt als paal waar tegen fietsen gezet worden.

De vereniging Esperanto Nederland betreurt uw besluit om de fietsenstalling op deze manier uit te breiden.

Ik verzoek u dan ook om een andere oplossing te zoeken en er voor te zorgen dat het Esperanto-monument goed behandeld wordt en een waardige behandeling van de gemeente krijgt.

Ik hoor graag uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Ineke Emmelkamp,
bestuurslid Esperanto Nederland

Arubastraat 12, 9715 RW Groningen
sekretario@esperanto-nederland.nl