



## Persbericht Esperanto-dag 26 juli 2022

Esperanto: een ideaal van 135 jaar oud

Precies 135 jaar geleden, op 26 juli 1887, publiceerde de oogarts L.L. Zamenhof in Warschau het eerste boek over Esperanto. Daarom vieren esperantisten wereldwijd elk jaar op 26 juli, de verjaardag van 'hun' internationale taal. In Nederland gebeurt dat dit jaar met een bijeenkomst in Vlissingen.

Zamenhof droomde in zijn eerste boek, dat hij in eigen beheer uitgaf, van een wereld waar mensen vrijelijk en op een eerlijke manier met elkaar communiceren in een taal die enerzijds iederéén moet leren en die anderzijds geen grote talenknobbel zou vereisen: een eenvoudige taal die iedereen als tweede taal zou kunnen leren.

Taal is overal in ons dagelijks leven. Het is het belangrijkste smeermiddel in menselijke relaties, ook al denken we er meestal niet over na. Esperantisten staan voor eerlijke en democratische gesprekken tussen volkeren, waarbij niet de een de taal van de ander hoeft te leren en daarmee op een achterstand staat. Daarom vieren we Esperantodag ook als een dag van taalrechtvaardigheid.

Zamenhof publiceerde zijn eerste boekje met zijn eigen geld. "De muren tussen mensen waartegen we vechten, zijn nog steeds verschrikkelijk hoog en dik," schreef hij. 135 jaar later lijken de muren nog altijd hoog en dik, maar er zijn nog steeds esperantisten die streven naar een eerlijker alternatief voor de huidige wereldorde. Hoewel dat grote ideaal nog niet bereikt is, is het opmerkelijk dat er nog steeds wereldwijd mensen iedere dag de door Zamenhof ontworpen taal met elkaar spreken, naar podcasts luisteren, op sociale media discussiëren, op vakantie bij elkaar langsgaan, romans en gedichten lezen, enzovoort. Zijn taal leeft nog altijd voort.

Iedereen die Esperanto wil leren kan dat gratis doen, bijvoorbeeld op de populaire app Duolingo of op de Nederlandse website [pingveno.nl](http://pingveno.nl) [Cursus Esperanto \(pingveno.nl\)](http://Cursus Esperanto (pingveno.nl))

De Nederlandse esperantisten hebben zich verzameld in de vereniging Esperanto Nederland. Deze vereniging verzamelt alle esperantisten, of zij nu idealistische motieven hebben, puur geïnteresseerd zijn in talen leren, of het leuk vinden om te reizen en andere mensen te ontmoeten. De vereniging geeft verschillende folders en informatie-materiaal in het Nederlands uit en in het Esperanto het blad 'Fenikso'. Daarnaast zijn er bijeenkomsten, waaronder twee keer per jaar een studieweekende voor mensen die de taal 'live' willen leren of oefenen.

Marc van Oostendorp

Meer informatie:

Esperanto Nederland

[prezidanto@esperanto-nederland.nl](mailto:prezidanto@esperanto-nederland.nl)

[sekretario@esperanto-nederland.nl](mailto:sekretario@esperanto-nederland.nl)

Arubastraat 12, 9715 RW Groningen, tel. 050 – 5718842



# ESPERANTO

Wereldtaal voor  
dialogo, niet voor oorlog

Dag van het Esperanto  
26-07-2022

Leer Esperanto, de taal van  
de vrede

**lernu!**  
lernu.net

  
eo.wikipedia.org

  
uea



# ESPERANTO

Wereldtaal voor  
dialogo, niet voor  
oorlog

Dag van het Esperanto  
26-07-2022

Leer Esperanto, de  
taal van de vrede

**lernu!**  
lernu.net

  
WIKIPEDIO  
La libera enciklopedio  
eo.wikipedia.org

  
uea