

# 100<sup>e</sup> sterfdag Zamenhof: waslijncursus Esperanto

Van onze verslaggeefster

**Heemskerk** \* Komende vrijdag 14 april is het honderd jaar geleden dat Ludwig Zamenhof, de ontwerper van de internationale taal Esperanto, overleed.

Zamenhof had al heel jong het idee dat het spreken van een zelfde taal een brug zou slaan tussen mensen die elkaar niet konden verstaan. Doordat in zijn geboorteplaats, in het huidige Polen, verschillende bevolkingsgroepen op gespannen voet met elkaar leefden, werd hij geïnspireerd om een snel leerbare internationale taal te ontwerpen. In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto - 'iemand die hoopt' - het eerste boek over de

taal. De taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto. De taal kent slechts zestien strikte grammaticaregels (zonder uitzonderingen) en is mede hierdoor eenvoudig te leren, vaak eenvoudiger dan andere talen. Volgens Zamenhof is de grammatica van de Internationale Taal in een uur te leren.

In Heemskerk is er een straat naar Zamenhof vernoemd met een klein monumentje.

AmikaRondo, de club die actief is in Heemskerk en Beverwijk, wil uit eerbied voor Zamenhof proberen om in één dagdeel de grammatica uit te leggen met de zogenaamde Waslijncursus. Mail voor informatie naar [hbx@freeler.nl](mailto:hbx@freeler.nl).