

Geachte dames en heren,

Erg merkwaardig dat ik dit bericht niet van de gemeente Texel mocht ontvangen.

De gemeente Texel heeft de uit lattenwerk bestaande fietsenstalling verplaatst van voor het Esperantomonument naar een plek pal naast het monument (en dan in een nog flink grotere uitvoering).

Monument en fietsenstalling zijn slechts van elkaar gescheiden door een haag (alleen in de zomer begroeid).

Zoals u wellicht niet weet stond het monument in 1935 en ook na de herbouw in 1947 in het groen. De gemeente Texel heeft besloten de positie van het unieke Esperantomonument aan te tasten door naast het monument die fietsenberging te plaatsen.

Nergens in Nederland komt zo'n idiote combinatie van monument en fietsenstalling in een plantsoen voor. Texel is hierin uniek.

Mijn zuster, mijn nicht en ik, nabestaanden van de initiatiefnemers tot de bouw in 1935 van het Esperantomonument, vinden deze combinatie dan ook onaanvaardbaar.

In Den Burg is voor het stallen van fietsen een plek dichterbij het centrum te vinden, dus waarom in dat kleine plantsoen?

Met vriendelijke groet,  
Wim Duinker