

De gedenkplaat bij het Esperantomonument aan de Kogerstraat in Den Burg ligt er sinds gisteren weer keurig gepolijst bij. De gedenkplaat, geplaatst op 24 februari 2016, was dof geworden waardoor de letters niet goed leesbaar meer waren.



Plaat bij Esperantomonument in Den Burg glimt weer als vanouds

De gedenkplaat bij het Esperantomonument aan de Kogerstraat in Den Burg ligt er sinds gisteren weer keurig gepolijst bij. De gedenkplaat, geplaatst op 24 februari 2016, was dof geworden waardoor de letters niet goed leesbaar meer waren. Erwin Daalder nam de plaat de afgelopen tijd onder handen en maakte hem weer helemaal glimmend in de werkplaats van Graaf Spuiterij in Den Burg. De gedenkplaat herinnert aan de oprichting van het Esperantomonument op 30 mei 1935. Drijvende krachten destijds waren Gijs en

Johan Duinker, uitgevers van de Texelse Courant. Mede door hun inspanningen bekwamen zich in de jaren dertig rond de vierhonderd Texelaars in het Esperanto en dat was naar verhouding meer dan elders in het land. De taal werd in 1887 ontwikkeld door de Poolse oogarts Lejzer Zamenhof die hoopte dat het Esperanto een gezamenlijke taal in Europa zou worden. Zover kwam het niet, maar de taal wordt door sommige mensen nog steeds beoefend. Daalder heeft op Texel meer monumenten onder zijn hoede die hij onderhoudt.